

Met satan in de woestijn

Serie Markus 1 (5)

Zondag 8 februari 2026 morgendienst

Schriftgedeelte: Markus 1:9-15

Tekst: Markus 1:12-13 *En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde gedierten; en de engelen dienden Hem.*

Punten:

1. De drijving van de Geest (12)
2. De verzoeking van Christus (13a)
3. De beloning van Vader (13b)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Wat moet je doen als je Lego-bouwwerk niet goed is gegaan? Wat heeft dit voorbeeld met deze preek te maken?
 - Waarom is vers 12 zo opmerkelijk als je het legt naast vers 10 en 11?
 - Ervaar jij dit leven meer als een paradijs of als een woestijn? Hoe komt dat?
- Bij punt 2
 - Wat betekent de naam satan en leg eens uit waarom hij die naam terecht draagt?
 - Kun je uitleggen met het voorbeeld van het binnendringen van een leeg gebouw hoe verleiding bij ons aansluiting heeft vanbinnen?
 - Welke verzoeken kwamen op de Heere Jezus af?
- Bij punt 3
 - Wat hebben de wilde dieren (die alleen Markus noemt) voor betekenis?
 - Wat is de troost in de boodschap dat de wilde dieren bij Jezus vreedzaam worden?
 - Kun je de titel van punt 3 uitleggen? De Vader wordt toch helemaal niet genoemd in vers 13?

Belangrijke teksten

Hebreeën 4:15-16 Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd.

Uit de bronnen

Isaac Da Costa over de wilde dieren in vers 13

Door Adams val ontviel hem de onbepaalde heerschappij over de dieren, waarvan de meesten verwilderden en de verdervende aard van de satan kregen en de vijand van de mens werden. Slechts weinigen liet God als tam vee in het bezit van de mens en onder zijn bestuur. (...) Hier in de woestijn zien wij Christus in het midden van het wild gedierte. Ongetwijfeld stond dat wild gedierte onder de invloed van de satan, op wiens gebied zij waren en moesten zij dienen om Christus te verschrikken. Wij weten niet welke hun houding was jegens Christus, voordat Hij de verzoeker gebod heen te gaan, maar dit kunnen wij met zekerheid weten, dat zij, al werden zij vóór Christus' overwinning enkel door Hem bedwongen, zij na Zijn overwinning Hem volkomen vrijwillig gehoorzaam waren, evenals Adam in de staat Zijner rechtheid. Het overwonnen worden van de satan door de nieuwe mens Christus, is ook de ontwapening van de vijandige natuur.