

Jezus is ook gedoopt

Serie Markus 1 (4)

Zondag 2 februari 2026 middagdienst

Schriftgedeelte: Markus 1:1-11

Tekst: Markus 1:9-11 *En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galiléa, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan, en den Geest gelijk een duif op Hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.*

Punten:

1. Met water (9)
2. Met de Geest (10-11)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Waarom moest de Heere Jezus ook gedoopt worden?
 - Wat is een groot verschil tussen vers 5 en vers 9?
 - Hoe is de Doop van de Heere Jezus een profetie van Zijn sterven?
 - Je hoorde dat het water in het doopvont heel diep is. Wat bedoelde de dominee daarmee?
- Bij punt 2
 - Hoe is het opkomen uit het water een profetie van de opstanding van de Heere Jezus?
 - Hoe zie je het werk van de drie Goddelijke Personen bij de doop van de Heere Jezus?
 - Waarom is het belangrijk dat de Heere Jezus de Heilige Geest ontving en dat Zijn Vader Zijn welbehagen uitsprak?

Belangrijke teksten

Jesaja 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.

Jesaja 42:1 Ziet, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, *in Wie* Mijn ziel een welbehagen heeft! Ik heb Mijn Geest op Hem gegeven;

Uit de bronnen

J.C. Ryle over de doop van de Heere Jezus

We lezen van de aanwezigheid van alle Drie Personen van de gezegende Drie-eenheid. God de Zoon, geopenbaard in het vlees, wordt gedoopt; God de Heilige Geest daalt als een duif neer en komt op Hem; God de Vader spreekt vanuit de hemel met een stem. In één woord, we hebben hier de geopenbaarde tegenwoordigheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Wij mogen dit als een aankondiging aanmerken dat het werk van Christus een gevolg is van de eeuwige raad van alle Drie Personen van de gezegende Drie-eenheid. Het was de gehele Drie-eenheid, Die aan het begin van de schepping sprak: 'Laat ons mensen maken'; het was de gehele Drie-eenheid weer, Die aan het begin van het Evangelie scheen te zeggen: 'Laat ons mensen zalig maken'.