

# Gewillig bidden

Zondag 2 februari 2026 morgendienst

**Schriftgedeelte:** 1 Johannes 5:14-21

**Tekst:** Heidelbergse Catechismus zondag 49

**Vr. 124 Welke is de derde bede?**

**Antw.** 'Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde'. Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren, als de engelen in den hemel doen.

**Punten:**

1. Tegen de eigen wil
2. Naar de Goddelijke wil
3. Om een vernieuwde wil

**Vragen bij de preek:**

- Bij 1<sup>e</sup> punt
  - Waarom zouden er steeds weer dwalingen de kop opsteken die beweren dat wij mensen een vrije wil hebben?
  - Welke 4 bewijzen hoorde je van Boston dat onze wil verdorven is?
  - Bid jij ook om dingen die je niet wilt? Welke dan?
- Bij 2<sup>e</sup> punt
  - Hoe kun je Gods wil weten?
  - Wat is gehoorzamen? Op welke manieren kun je gehoorzamen? Hoe is dat bij Gods kinderen?
  - Mag je mopperen? Waarom?
- Bij 3<sup>e</sup> punt
  - Wat heeft dit gebed met het dagelijks leven te maken?
  - Hoe voer jij je werk uit? Wat zegt dat over jou?

**Belangrijke teksten:**

**1 Johannes 5:14-15** En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van Hem gebeden hebben.

**Uit de bronnen:**

**Ds. A. Vergunst in verklaring HC 49**

Ons gehele bestaan is opstand en vijandschap. Het wil zich niet onderwerpen. Het wil zelf koning zijn en regeren. Maar als er genade in ons leven komt (en gelukkig de mens in wiens leven de Heere dat begin gemaakt heeft) wordt de lust geboren om eigen wil te verzaken en Gods wil te doen. Waar genade in beoefening is en blijven mag, daar is het de lust van het hart, om met het antwoord van de Heidelberger in te stemmen: 'Geef, dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn.'

Welnu, in de strijd van het leven reikt de Heere Zijn discipelen dit wapen des gebed aan om hun oude bestaan aan de Heere te tonen en dat bij Hem aan te klagen en tegen dat bestaan Hem te hulp te roepen. Daarmee wordt hun geleerd de Heere te smeken of Hij wil geven wat zij nodig hebben en niet in hen te vinden is. Maar of Hij uit de bediening van Zijn almachtige genade kracht wil geven om het zondige eigen ik te overwinnen, waardoor zij alles verloochenen en verzaken om Zijns Naams wil.