

## Ons Avondmaalsformulier (XI)

### Voorgaande avonden

- I: Instellingswoorden
- II-III: Zelfbeproeving voorafgaand aan Heilig Avondmaal
- IV-VII: Doel Heilig Avondmaal
- VIII-IX: Gebed voorafgaand aan Heilig Avondmaal
- X: Opwekking tot de ware Avondmaalsviering

### De bediening van het Heilig Avondmaal

- Pascha (na zingen ps. 113-114)

|   | Beker                                  | Zegen Exodus 6   | Vervolghandeling   |
|---|--|--|--|
| 1 | Beker van de heiliging                 | <i>Ik ben de HEERE, en Ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaars (5a)</i>   | Eten bittere kruiden + verhaal uittocht  |
| 2 | Beker van de onderwijzing              | <i>Ik zal u redden uit hun dienstbaarheid (5b)</i>   | Breken brood ( <i>Dit is het brood der ellende dat onze vaders in Egypte aten</i> ) + eten lam |
| 3 | Beker van de verlossing en dankzegging | <i>en zal u verlossen door een uitgestreken arm en door grote gerichten (5c)</i>   | Zingen Ps. 115-118 en 136  |
| 4 | Beker van de aanneming en lofprijzing  | <i>En zal ulieden tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn; en gijlieden zult bekennen, dat Ik de HEERE uw God ben, Die u uitleid van onder de lasten der Egyptenaars (6)</i> |  |

- Brood
  - Tekst: *Het brood, dat wij breken, is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam onzes Heeren Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.*
    - *Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? (1 Kor. 10:16b)*
    - *En als Hij gedankt had, brak Hij het en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. (1 Kor. 11:24)*
- Wijn
  - Tekst: *De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap des bloeds van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaarbloed onzes Heeren Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.*
    - *De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? (1 Kor. 10:16a)*
    - *En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit. Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. (Mat. 26:27-28)*
- Onderdelen
  - Breken/zegenen
  - Gemeenschap lichaam & bloed Christus
  - Neemt
  - Eet/drinkt
  - Gedenkt
  - Gelooft
- Terwijl men communiceert
  - Zingen
  - Schriftlezing over lijden van Christus (Jes. 53, Joh. 13-18, e.d.)
  - Mediteren
  - Stilte