

Stromen van water

Zondag 30 juni middagdienst - Nabetrachting Heilig Avondmaal

Schriftgedeelte: Johannes 7:37-53

Tekst: Johannes 7:38 *Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien.*

Punten:

1. In de dorstende
2. Uit de verzadigde

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Hoe heb je de morgendienst ervaren? Kun je dat vertellen door gebruik te maken van de woorden “dorst” en “drinken”?
 - Waarom vergelijkt de Heere Jezus het drinken uit vers 37 met geloven?
 - Wat is de eerste betekenis van “stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien”? (als je het niet meer weet, lees dan de tekst bij het eerste bolletje hieronder).
- Bij punt 2
 - Wat is het verschil tussen een bron en een kanaal? Wat heeft dat met deze tekst te maken?
 - Wat is de tweede betekenis van “stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien”? (als je het niet meer weet, lees dan de tekst bij het tweede bolletje hieronder).
 - Heb jij wel eens gemerkt aan iemand dat hij/zij vol levend water was? Hoe dan?

Uit de bronnen

J.C. Ryle in verklaring van Johannes 7:38

Deze woorden zijn natuurlijk figuurlijk bedoeld. Zij hebben een dubbele toepassing. Ze leren allereerst dat iedereen die tot Christus komt, in Hem een overvloedige voldoening zal vinden. Ze leren verder dat gelovigen niet alleen genoeg zullen hebben voor de behoeften van hun eigen ziel, maar ook een fontein van zegeningen zullen worden voor anderen.

- De vervulling van het eerste deel van de belofte zou bevestigd kunnen worden door duizenden levende christenen in onze dagen. Zij zouden, als men hun daarnaar vraagt, kunnen zeggen dat zij meer in Hem gevonden hebben, toen zij door het geloof tot Christus kwamen, dan zij verwacht hadden. Zij hebben vrede en hoop en troost ervaren, vanaf het moment dat zij voor het eerst geloofden. Met al hun twijfels en angsten, zouden zij dat toch niet willen ruilen voor iets in deze wereld. Zij hebben genade gevonden voor al hun noden en kracht voor al hun daden. In zichzelf en in hun eigen hart zijn ze vaak teleurgesteld, maar ze zijn nooit teleurgesteld in Christus.
- De vervulling van het andere deel van de belofte zal nooit geheel bekend worden tot de oordeelsdag. Die dag alleen zal de omvang openbaren van het goede dat elke gelovige vanaf de dag van zijn bekering voor anderen betekend heeft. Sommigen doen goed met hun mond, terwijl ze leven, zoals de apostelen en de eerste predikers van het evangelie. Anderen doen goed als ze sterven, zoals Stéfanus, de moordenaar aan het kruis en onze eigen martelaars op de brandstapels. Sommigen doen goed lang na hun sterven door hun geschriften, zoals Baxter en Bunyan en McChayne. Maar op welke manier dan ook, zullen waarschijnlijk bijna alle gelovigen blijken een fontein van zegeningen voor anderen te zijn geweest. Door het woord of de daad, door voorschrift of voorbeeld, direct of indirect, laten zij hun gedenktekens achter voor anderen. Ze beseffen het nu niet, maar ze zullen uiteindelijk merken dat het zo is. Christus' woorden zullen vervuld worden.