

Zacharia

Jaartallen

- 538 v. Chr. Koning Kores roept op tot terugkeer naar Israël (Ezra 1:1-4)
- 537 v. Chr. Brandaltaar herbouwd en offerdienst hersteld (Ezra 3:1-6)
- 536 v. Chr. Fundamenten nieuwe tempel gelegd (Ezra 3:8-13), daarna is de opbouw van de tempel stilgelegd als gevolg van de vijandschap (Ezra 4)
- 520 v. Chr. Prediking van Haggai
- 29 aug Aansporing om de tempel te herbouwen
 - 21 sept Bemoediging om tempel te herbouwen & start tempelbouw
 - 17 okt Profetie over de heerlijkheid van de herbouwde tempel
 - 18 dec Onderwijs over rein en onrein
 - 18 dec Profetie over een nieuwe Leider

De profeet Zacharia

- Afkomstig uit priesterfamilie (Neh. 12:4 en 16)
 - Opa Iddo keerde met Zerubbabel terug uit de ballingschap (Neh. 12:4)
 - Zacharia heeft opa Iddo opgevolgd als priester (Neh. 12:16)
 - Ezra noemt Zacharia “de zoon van Iddo” (5:1). Vader Beréchja is mogelijk jong gestorven.
- Naam: Zachar-Jah → de HEERE gedenkt
- Optreden
 - Geroepen in november 520 v. Chr. Hij was toen nog een “jongeling” (2:4), 16-25 jaar oud.
 - Tweede deel van profetieën niet gedateerd, mogelijk tot 470 v. Chr.
- Samenvatting boodschap: *De tijd van de toorn van God, die zich manifesteerde in de straf van de ballingschap en maatschappelijk-economische misère, is bezig te wijken voor de tijd van Gods genadige toewending, die zich zal uiten in ongekend heil voor Zijn volk* (A.S. van der Woude, geciteerd door ds. J. Westerink).

De indeling van het boek Zacharia

Deel	Teksten	Onze datering	Inhoud
I: heden	1:1-6	November 520 v. Chr.	Roeping & eerste preek
	1:7-6:8	15 februari 519 v. Chr.	8 nachtgezichten
	6:9-15		Jozua gekroond
	7-8	7 december 518 v. Chr.	Vragen over vasten
II: toekomst	9-11		Profetieën over Gods volk en zijn vijanden
	12-14		Profetieën over de Messiaanse tijd

Belangrijke personen

- Vorst Zerubbábel
 - Kleinzoon of achterkleinzoon van Jojachin, de één-na-laatste koning van Juda
 - Aanvoerder bij de terugkeer uit Babel (Ezra 1:8 + kanttekening)
 - Geen koning, maar volksleider onder koning Darius
 - Voorvader van Christus (Matt. 1:12-13)
- Hogepriester Jozúa
 - Geslachtslijn gaat via Zadok terug naar Aäron (1 Kron. 6:3-15)
 - Vader Jozadak hoorde bij de weggevoerden naar Babel (1 Kron. 6:15)

Bijbellezingen Zacharia

1. Een ouderwetse preek (Zacharia 1:1-6)

13-6-2024

1. *Onveranderde boodschap (1-3)*
2. *Onbekeerde vaders (4)*
3. *Onvergankelijke woorden (5-6)*