

Nieuwe dienaars

Zondag 19 mei middagdienst, bevestiging ambtsdragers

Schriftgedeelte: Handelingen 4:32-37 & 6:1-6

Tekst: Handelingen 6:1-6 *Ziet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak.*

Punten:

1. Gezocht (vers 1-4)
2. Bevestigd (vers 5-6)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Welke gevaren bedreigden de eerste christengemeente? Zijn deze dingen herkenbaar?
 - Hoe zou de groei van onze gemeente de voortgang van het Woord kunnen belemmeren?
 - Op welke drie dingen moest de gemeente letten bij het kiezen van ambtsdragers?
- Bij punt 2
 - Hoe kiezen wij ambtsdragers? Hoe stelt de kerkenraad de kandidaten?
 - Wat gebeurt er precies als ambtsdragers de handen opgelegd krijgen?

Belangrijke teksten

Hand. 8:17 Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.

Hand. 13:3 Toen vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan.

1 Tim. 4:14 Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van de ouderlingschap.

2 Tim. 1:6 Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, die in u is door de oplegging mijner handen.

***Kanttekening 16:** Het Griekse woord *anazopyrein*, hetwelk de apostel hier gebruikt, betekent eigenlijk een klein vuur, dat bijna uitgegaan is of onder de as bedekt, door blazen wederom levendig en brandende maken. Een zeer bekwame gelijkenis, waardoor aangewezen wordt, dat alzo ook de gaven des Heiligen Geestes door bidden, aanhouden in het lezen, en vlijtige bediening onzer beroeping, vermeerderd en als brandende gemaakt worden.*

Uit de bronnen

Johannes Calvijn over Handelingen 6 vers 1

Niets is meer begerenswaardig, dan dat God Zijn kerk uitbreidt, en allerwegen zoveel mogelijk personen tot Zijn volk bijeen vergadert, maar de verdorvenheid van ons hart is de oorzaak dat alles niet in elk opzicht volkomen is. Want uit de groei van de gemeente worden vele ongemakken geboren. Want het is bijna onmogelijk dat niet vele huichelaars bij de grote menigte binnensluipen, wier kwade bedoelingen niet zo meteen kunnen ontdekt worden, totdat zij door hun besmetting een deel van de kudde verontreinigd hebben. Ook vele goddeloze, bedrieglijke en losbandige mensen mengen zich onder hen, valselijk bekering voorwendende. En om nu maar van talloze andere zaken te zwijgen, onder zo groot getal heerst niet zo gemakkelijk vrede, maar vanwege de verschillende zeden zijn er verscheidene begeerten, zodat bijna nooit een en hetzelfde aan allen behaagt. Deze ergernis is oorzaak, dat velen een kleiner getal tot een gemeente willen vergaderen, en de grote menigte verachten, ja zelfs haten. Maar geen overlast, noch enige moeilijkheid mag zo groot zijn, dat de uitbreiding van de kerk ons niet altijd ter harte zou gaan, en wij ons niet beijveren zouden om zoveel als in ons is, de eenheid van het gehele lichaam te bevorderen.