

Pinkstervolheid

Zondag 19 mei morgendienst

Schriftgedeelte: Johannes 16:5-15 & Handelingen 2:1-4

Tekst: Handelingen 2:4a *En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest*

Punten:

1. De Vervuller (*werden* vervuld)
2. De vervulden (*allen* vervuld)
3. De Vervulling (*vervuld met den Heilige Geest*)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Hoe wordt een glas gevuld? Wat is de boodschap van dit voorbeeld voor Pinksteren?
 - Wat is in Handelingen 2 vers 1-4 de kern van Pinksteren en wat zijn de verschijnselen die daarbij komen?
- Bij punt 2
 - Hoeveel mensen zou de Heilige Geest kunnen vullen?
 - Waarom moesten de 120 personen in de opperzaal vervuld worden? De Heilige Geest werkte toch al in hen?
 - Kun je het voorbeeld van de pyramide van glazen uitleggen?
- Bij punt 3
 - “De Heilige Geest gaat uit van de Vader en de Zoon en brengt door Zijn werk bij de Zoon en de Vader”. Kun je dat uitleggen?
 - “God met ons, God voor ons, God in ons”. Wie worden daarmee bedoeld? Waarom?
 - Wat was de boodschap van deze preek voor jou?

Belangrijke teksten

Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb.

Johannes 15:26 Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.

Johannes 16:7 Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.

Uit de bronnen

Charles Ross in “Het binnenste heiligdom” over Johannes 16 vers 7

Als onze Heere hier zegt “indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen”, dienen we Zijn woorden niet zo op te vatten alsof Hij bedoelt te leren dat Zijn Kerk tot nog toe geheel verstoken was geweest van de genadegaven van de Geest, of dat de discipelen tot wie Hij sprak zelf Zijn zaligmakende kracht nog niet hadden ervaren. Integendeel, vele andere passages uit het Goddelijk Woord verzekeren ons ervan dat iedere ziel die ooit gered is, van de dagen van Abel af tot op dit uur die had ondervonden – verlicht, levend gemaakt, geheiligd en vertroost door Zijn geestelijke kracht. Anderzijds ligt in deze woorden zeker wel besloten dat, na de hemelvaart van onze Verlosser de Heilige Geest in grotere mate en in veel ruimere overvloed zou worden uitgestort dan ooit tevoren. En als men mij zou vragen: Waarom? Waarom zou de Heilige Geest in overvloediger rijkdom worden uitgestort dan weleer? Dan zou ik zeggen, dat dit het kroongetuigenis moest zijn: het bijzondere en gepaste bewijs van de voltooiing van Zijn arbeid, van de aanvaarding daarvan in het hof des hemels en van de heerlijkheid waartoe Hij als gevolg daarvan werd verheven.