

# Gods Zoon en onze Heere

Zondag 5 mei 2024 middagdienst

## Schriftgedeelte:

**Tekst:** Heidelbergse Catechismus zondag 13

**Vr. 33** *Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?*

**Antw.** Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon Gods is; maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen

**Vr. 34** *Waarom noemt gij Hem onzen Heere ?*

**Antw.** Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons also Zich tot een eigendom gemaakt.

## Punten:

1. Oudste Broeder (vr. 33)
2. Rechtmatige Eigenaar (vr. 34)

## Vragen bij de preek:

- Bij 1<sup>e</sup> punt
  - Kun je uitleggen hoe de twee namen in deze preek passen bij het woord “Middelaar”?
  - Waarom is er zoveel weerstand tegen de boodschap dat de Heere Jezus Gods Zoon is?
  - Kun je uitleggen waarom “Gods eniggeboren Zoon” de “Oudste Broeder is”? Wat is de troost hieruit?
- Bij 2<sup>e</sup> punt
  - Kun je voorbeelden geven van lieve namen die ouders aan hun kinderen geven?
  - Waarom ben je pas vrij als je het eigendom van de Heere Jezus bent? Dan ben je toch nog steeds niet vrij om te doen en laten wat je wilt?
  - Door welke twee manieren is de Heere Jezus de Rechtmatige Eigenaar van Zijn kinderen?

## Belangrijke teksten:

**Hebreeën 2:14-17** Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood tenietdoen zou dengene die het geweld des doods had, dat is den duivel, en verlossen zou al degenen die met vreze des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het zaad Abrahams aan; Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen.

## Uit de bronnen:

### **Gedeelte uit NGB Artikel 26 Van de enige voorbedding van Christus**

Maar deze Middelaar, Dien de Vader ons heeft gegeven tussen Zich en ons, moet ons door Zijn grootheid niet verschrikken, om ons een ander, naar ons goeddunken, te doen zoeken. Want er is niemand, noch in de hemel, noch op de aarde, onder de schepselen, die ons liever heeft dan Jezus Christus; *Dewelke, hoewel Hij in de gestaltenis Gods was, nochtans Zichzelf vernietigd heeft, aannemende de gestaltenis eens mensen en eens dienstknechts* (Fil. 2:6,7), voor ons, en *is in alles Zijn broederen gelijk geworden* (Hebr. 2:17a).

- Indien wij nu een anderen middelaar zoeken moesten, die ons goedgunstig ware, wien zouden wij kunnen vinden, die ons meer beminde dan Hij, Die Zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij Zijn vijanden waren? Rom. 5:10.
- En zo wij een zoeken, die macht en aanzien heeft, wie is er, die daarvan zoveel heeft als Degene, Die gezeten is ter rechterhand Zijns Vaders, en Die alle macht heeft in den hemel en op de aarde? Mark. 16:19, Math. 28:18.
- En wie zal eer verhoord worden, dan de eigen welbeminde Zoon Gods?