

Zegenwens voor de Koning

De triomferende Koning - 1

Zondag 14 april morgendienst

Schriftgedeelte: Psalm 20

Tekst: Psalm 20:1-5

Punten:

1. Ondersteuning in Zijn strijd (1-3)
2. Aanvaarding van Zijn offer (4)
3. Vervulling van Zijn verlangen (5)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Waarom gaat het in deze preek over koning David én Koning Jezus?
 - Waarom bidden Gods kinderen voor de Heere Jezus? Hij moet toch voor hen bidden?
 - Wat is de eerste zegenwens?
 - Welk voorbeeld hoorde je over een “hoog vertrek”? Hoe is dat bij de Heere Jezus?
- Bij punt 2
 - Wat is de tweede zegenwens?
 - Wat heeft dit punt te maken met Goede Vrijdag en Pasen?
- Bij punt 3
 - Wat is de derde zegenwens?
 - Wat zou er gebeuren als onze verlangens vervuld zouden worden?
 - Welke verlangens heeft de Heere Jezus? Hoe kunnen we dat weten?

Belangrijke teksten:

Psalm 72:15b en men zal geduriglijk voor Hem bidden; den gansen dag zal men Hem zegenen.

Openbaring 8:3 En er kwam een andere Engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en Hem werd veel reukwerk gegeven, opdat Hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor den troon is.

Uit de bronnen

Johannes Calvijn in uitleg van Psalm 20

Ik kan mij niet vinden in de opvatting van vele uitleggers, die dit gebed tot een bepaalde tijd willen beperken. Wel kan de eerste gelegenheid ontleend zijn aan een oorlog, hetzij tegen de Ammonieten, hetzij tegen andere vijanden. Toch was, mijns inziens, dit het plan van de Heilige Geest, om aan de Kerk een gewone vorm van bidden te schenken, die zij, naar onze mening, gebruiken moest zo dikwijls als er enig gevaar dreigde. Maar hoewel God in het algemeen Zijn kinderen leert, om voor koningen te bidden, is er een bijzondere oorzaak in dit koninkrijk gelegen, dat van alle anderen onderscheiden wordt. Want God heeft Zijn volk alleen door de hand van David en zijn zaad laten besturen en beschermen. Voornamelijk moet dan ook begrepen worden dat onder het beeld van dit aardse koningschap een veel beter bestuur beschreven wordt, waarvan de volle blijdschap en het geluk van de kerk afhangt. Daarom heeft David met opzet hierop het oog gehad, om alle kinderen van God te kunnen aansporen meer zorg te dragen voor het rijk van Christus, die ons tot gedurige gebeden aanzet.