

Raadsels opgelost in Emmaüs

Drie Emmaüsgangers - 3

Maandag 1 april morgendienst

Schriftgedeelte: Lukas 24:13-35

Tekst: Lukas 24:28-35

Punten:

1. Brandende harten (28-29)
2. Geopende ogen (30-32)
3. Sprekende monden (33-35)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Waarom gingen de harten van de Emmaüsgangers branden, terwijl ze de Heere Jezus nog niet herkenden?
 - Waarom zou de Heere Jezus doen alsof Hij verder zou gaan?
 - Mag je dwingend zijn? Leg eens uit?
- Bij punt 2
 - Hoe kwam het dat de Emmaüsgangers de Heere Jezus herkenden?
 - Wat was het verschil tussen de kennis die de Emmaüsgangers vóór Goede Vrijdag van Jezus hadden en die ze na Pasen van Hem kregen?
 - Waarom ging de Heere Jezus eerst met de Emmaüsgangers mee om bij hen te blijven en verdween Hij daarna?
- Bij punt 3
 - Wat voegde de boodschap van de Emmaüsgangers toe aan de dingen die de discipelen al wisten?

Belangrijke teksten

Lukas 24:16 En hun ogen werden gehouden, dat zij Hem niet kenden.

Uit de bronnen

Abraham Hellenbroek in preek over Lukas 24:29a (*preek waarin hij bekendmaakt aan de gemeente van Rotterdam dat hij mocht bedanken voor het beroep van den Haag, omdat zij hem gedwongen hadden te blijven*)

Als de Heere Jezus schijnt weg te willen, dan moet u Hem binden. U moet Hem dwingen om te blijven, maar met een heilige dwang. Met ketens van ernstige gebeden, van werkzaam geloof, van heilige boetvaardigheid en bekering. Zo handelde Jakob met de Engel des Heeren, wanneer Die Zich hield alsof Hij weg wilde: *Laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Ik zal U, was het antwoord, niet laten gaan, tenzij Gij mij zegent.* Zo deed de Kananese vrouw. Wat hield zich de Heere Jezus achter en terughoudend, alsof Hij haar niet eens wilde aanzien, met een strenge taal, alsof zij een hond was: *Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en de hondkens voor te werpen.* Maar wat houdt zij aan! Hoe dwingt zij, zodat de Heere Jezus uiteindelijk moet zeggen: *Vrouw, groot is uw geloof, u geschiedde gelijk gij wilt.*

O, gebeurt het u dan ook, sla altijd die weg in en dring er op aan: *O Israëls Verwachting, zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! Waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten? Waarom zoudt Gij zijn als een versaagd man, als een held die niet kan verlossen? Gij zijt toch in het midden van ons, o HEERE, en wij zijn naar Uw Naam genoemd; verlaat ons niet.* (Jer. 14:8,9). En ik kan u verzekeren: het zal gezegend zijn. *De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep en verlost hen.* (Ps. 145:18,19)

