

Geen been gebroken

Het Pascha – 7

Goede Vrijdag 29 maart avonddienst

Schriftgedeelte: Psalm 34:16-23 & Johannes 19:28-37

Tekst: Johannes 19:36 *Want deze dingen zijn geschied, opdat de Schrift vervuld worde: Geen been van Hem zal verbroken worden.*

Punten:

1. De Schrift vervuld
2. Het leven gegeven
3. De opstanding verwacht

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Waarom wilden de Joden dat de benen van de kruiselingen gebroken zouden worden?
 - Waarom zou Johannes in zijn Evangelie zo vaak de nadruk leggen op de vervulling van de Schrift?
- Bij punt 2
 - Waarom is het zo belangrijk dat Jezus Zijn leven gáf en dat het niet genómen werd?
- Bij punt 3
 - Wat is de betekenis in psalm 34 van de beenderen die niet gebroken werden? Hoe is dat vervuld in de Heere Jezus?
 - Waarom is dit een troost voor mensen die roepen om verlossing?

Belangrijke teksten

Deuteronomium 21:22-23 Voorts wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben, zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk ten zelve dage begraven; want een opgehangene is Gode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de HEERE uw God ten erve geeft.

Exodus 12:46 In één huis zal het gegeten worden; gij zult van het vlees niet buiten uit het huis dragen, en zult geen been daaraan breken.

Psalm 34:20-21 Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de HEERE. Hij bewaart al zijn beenderen; niet één van die wordt gebroken.

Uit de bronnen

Abraham Hellenbroek in “De kruistriomf van Vorst Messias” over Joh. 19:36

Godzaligen, laten wij uit de behandelde waarheid ook voor u enkele nuttig lessen verzamelen. (...) U zult in het zien op Jezus een grote troost vinden. U mag ervan verzekerd zijn dat in de beenderen van Jezus ook uw beenderen gespaard zijn. De Heere zal die belofte altijd waar maken aan Zijn kinderen, die Hij doet aan de rechtvaardigen in Psalm 34:21 *Hij bewaart al zijn beenderen; niet één van die wordt gebroken.* O, Zijn voorzienigheid is wonderlijk over de Zijnen, ook de haren van uw hoofd zijn allen geteld (Mat. 10). Al is het verderf aan uw rechter- en linkerhand, nochtans kan het u zonder toelating niet beschadigen. Het kan gebeuren dat de vervolgingen der goddelozen zover gaan tegen de gelovigen, dat zij klagen moeten: *Onze beenderen zijn verstrooid aan den mond des grafs, gelijk of iemand op de aarde iets gekloofd en verdeeld had.* (Ps. 141:7). Maar in dit alles let de Heere nog op hun beenderen. Zij zullen niet verloren gaan, maar eens door Zijn voorzorg weer heerlijk verrijzen.