

Verhoring op de Karmel

Bidden op de Karmel - 3

Woensdag 13 maart avonddienst

Schriftgedeelte: 1 Koningen 18:39-46

Tekst: 1 Koningen 18:39-46

Punten:

1. Erkenning van de HEERE (39-40)
2. Zegening door de HEERE (41-46)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Welke blijken van bekering zie je in deze geschiedenis?
 - Was het doden van Baälpriesters niet in strijd met het zesde gebod? Wat is de betekenis voor ons?
 - Zou dit een uiterlijke bekering of een hartelijke bekering zijn geweest? Is een uiterlijke bekering waardeloos?
- Bij punt 2
 - Waarom gaat Elia bidden om regen? De Heere had het toch al beloofd en Elia had het toch al geloofd? Wat is de les voor ons bidden?
 - Waarom geeft de Heere niet gelijk antwoord en moet Elia herhaaldelijk bidden? Wat is de les voor de biddag?
 - Kun je voorbeelden noemen van “wolkjes”?

Belangrijke teksten

Jakobus 5:16b-18 Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elía was een mens van gelijke bewegingen als wij; en hij bad een gebed, dat het niet zou regenen; en het regende niet op de aarde in drie jaren en zes maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen, en de aarde bracht haar vrucht voort.

Deuteronomium 6:14-15 Gij zult andere goden niet navolgen, van de goden der volken die rondom u zijn. Want de HEERE uw God is een ijverig God in het midden van u; dat de toorn des HEEREN uws Gods tegen u niet ontsteke en Hij u van den aardbodem verdelge.

Uit de bronnen

Ds. C. Neele in een preek over “wolken” n.a.v. 1 Kon. 18:44m

De dienstknecht van Elia ziet het wolkje boven de zee. Voor Elia op de Karmel is het een teken dat de Heere zal antwoorden op Zijn tijd. Zo doet de Heere dat nog, op Zijn tijd. Hoe is dat in uw leven? Bij u die arm bent in uzelf en geen rechten heeft? U bent misschien met verwachting naar de kerk gekomen met het gebed: “Heere, spreek alstublieft één woord!”. Maar u krijgt nog geen antwoord. God geeft antwoord op Zijn tijd. Maar Hij geeft wél hoop in het hart. Hij weet van het roepen, Hij weet van het zuchten. Hij weet ook van alle dingen die er in het hart omgaan. Hij toont dat Hij God is. Geldt dat ook niet als er hoop is op die ene Naam die gegeven is onder de hemel tot zaligheid? Zijn er mensen onder ons die Christus verwachten? Die naar Hem uitzien en zeggen: “O, dat Hij naar mij zou omzien en Zich aan mij zou openbaren!”. Misschien zegt u tegen uzelf: dat is voor mij onmogelijk. Hoe zou Hij zich willen openbaren aan zo’n arm iemand, aan zo’n zondaar? Het kan toch niet dat Hij gekomen zou zijn om mij te redden met een eeuwige redding? Weet dan dat de Heere van alle onmogelijkheden afweet. Hij wil in de kerk ook weleens geven dat de hoop verlevendigd mag worden. Want Christus leeft. Hij denkt aan armen uit genade.