

Biddag op de Karmel

Bidden op de Karmel - 2

Woensdag 13 maart middagdienst

Schriftgedeelte: 1 Koningen 18:20-38

Tekst: 1 Koningen 18:22-38

Punten:

1. Biddag voor Baäl (22-29)
2. Biddag voor de HEERE (30-38)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Lees de vraag van Kohlbrugge hieronder. Hoe kun je weten wat jouw Baäl is?
 - Mogen we spot gebruiken om de afgoden van 2024 belachelijk te maken?
 - Hoe komt het toch dat de priesters van Baäl zoveel overhadden voor hun god, terwijl hij geen antwoord gaf? Welke les is dat voor ons?
- Bij punt 2
 - Noem eens een paar verschillen tussen het gebed van de Baälpriesters en het gebed van Elia?
 - Welke drie redenen noemt Elia in zijn gebed als grond voor verhoring?
 - Hoe zie je het werk van de Heere Jezus in dit Bijbelgedeelte?



Rembrandt van Rijn: het offer van Elia

Belangrijke teksten

Spreuken 1:24-28 Dewijl Ik geroepen heb en gijlieden geweigerd hebt, Mijn hand uitgestrekt heb en er niemand was die opmerkte, en hebt al Mijn raad verworpen, en Mijn bestraffing niet gewild, zo zal Ik ook in ulieder verderf lachen; Ik zal spotten wanneer uw vreze komt.

Wanneer uw vreze komt gelijk een verwoesting, en uw verderf aankomt als een wervelwind, wanneer u benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot Mij roepen, maar Ik zal niet antwoorden; zij zullen Mij vroeg zoeken, maar zullen Mij niet vinden;

Uit de bronnen

H.F. Kohlbrugge in zijn vragen bij de Heidelbergse Catechismus

Vraag. Waarvan maakt de mens zich gewoonlijk een afgod, waarop hij zijn vertrouwen stelt?

Antwoord. Van geld, goed, eer, schoonheid, man, vrouw, kinderen, familie, mensen van macht en aanzien; voorts van huis, huisraad, lichaam, klederen, eten, drinken, enz.

Ds. M. Heikoop in preek over 1 Koningen 18:36-40

O, hier wijst ons de geschiedenis in het bijzonder op het ruime aanbod van genade. Zo past het niemand in het heden der genade te besluiten: ik ben te groot zondaar, of, ik heb te veel gezondigd. Zie, hier geeft God blijk van Zijn ondoorgrondelijke zondaarsliefde, door dat offer geheel te verteren. Zo bereidwillig is nu de Heere om de snoodste zondaar die in waarheid tot Hem komt met zijn hemelhoge schuld, aan te nemen. O, wie zal dan nog iets inbrengen tegen deze zeer wijd geopende deur der genade. Als een mens dan niet zal bukken voor deze nederbuigende goedheid des Heeren, die zal dan ook voorzeker het voorwerp van Gods toorn worden en het volk des Heeren zal eenmaal op grond van Gods soevereiniteit met dezulken spotten.