

# Onkruid!

## Gelijkenissen over zaaien - 4

Zondag 4 februari morgendienst

**Schriftgedeelte:** Mattheüs 13:24-43

**Tekst:** Mattheüs 13:24-30 & 36-43

### Punten:

1. Gezaaid tussen de tarwe (24-25)
2. Geopenbaard door de tarwe (26)
3. Gedoogd vanwege de tarwe (27-29)
4. Gescheiden van de tarwe (30)



Tarwe voordat het gerijpt is      Onkruid: Lolium Temulentum

### Vragen bij de preek

- Bij punt 1
  - Wie zaaien er en wat wordt in deze gelijkenis bedoeld met het zaad?
  - Wat heb je allemaal gehoord over het onkruid?
- Bij punt 2
  - Wat zijn volgens vers 41 de vruchten van het onkruid? Kun je die woorden uitleggen?
  - Juist het tarwe maakt het onkruid openbaar. Kun je dat uitleggen?
- Bij punt 3
  - Om welke twee redenen mogen de dienaren het onkruid niet uittrekken?
  - Betekent dit dat ambtsdragers alles maar moeten laten gebeuren in de gemeente? Of heeft dit een andere betekenis?
- Bij punt 4
  - Wat is de boodschap dat zowel onkruid als tarwe samen worden gebracht?
  - Waarom moet er over de hel gepreekt worden?

### Belangrijke teksten

**Openbaring 14:14-16** En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon, en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene Die op de wolk zat: zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is voor U gekomen, dewijl de oogst der aarde is rijp geworden. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.

### Uit de bronnen

#### **Johannes Calvijn in uitleg over Mattheüs 13:24-25**

Zodra zich een kleine kudde verzamelt, dringen zich vele huichelaars daarin, sluipen er verkeerde lieden in en mengen zich ook vele goddelozen er onder. Op die wijze wordt deze heilige vergadering, die Christus zich verzameld had, met vele vlekken bezoedeld. Dit nu schijnt velen een ongerijmde zaak toe, dat de Kerk goddelozen, heiligschenners en misdadigers in haren schoot herbergt. Er komt bij, dat vele te prikkelbare mensen, wanneer niet alles naar hun verlangen gaat, daar de Kerk zich nooit geheel zuiver zal vertonen, zich onder den schijn van ijver voorbarig van haar afscheiden, of haar door ontijdige strengheid in beroering brengen en verwoesten. Naar mijn oordeel is daarom het eigenlijk doel der gelijkenis aan te tonen dat, zolang de Kerk haren pelgrimstocht in deze wereld voortzet, de bozen en huichelaars in haar met de goeden en oprechten vermengd zullen zijn, opdat de kinderen Gods zich met geduld wapenen, en te midden van de ergernissen, die hen zouden kunnen schokken, hun geloof onwankelbaar en standvastig blijve.