

# Bidden op Nieuwjaarsmorgen

Maandag 1 januari morgendienst

**Schriftgedeelte:** Psalm 90:12-18

**Tekst:** Psalm 90:14 *Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen.*

## Punten:

1. Verzadiging door God (*Verzadig ons in den morgenstond met Uw goedertierenheid*)
2. Vreugde in God (*zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen*)

## Vragen bij de preek

- Bij punt 1
  - Waar verlang jij naar in 2024?
  - Welke plaats heeft het verlangen uit psalm 90:14 in jouw leven?
  - Wat is “goedertierenheid”? Hoe zag je dat in het leven van Ruth?
  - Waarom geeft Gods goedertierenheid verzadiging?
- Bij punt 2
  - Hoe zie je in onze tijd de onverzadigbare zoektocht naar vreugde?
  - Kun je uitleggen wat “vreugde in God” is?
  - Is de vreugde in God afhankelijk van de omstandigheden? Op welke manier?
  - Waar ben jij blij mee?

## Uit de bronnen

### **Westminster Catechismus vraag en antwoord 1**

*Vraag 1:* Wat is het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens?

*Antwoord 1:* Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen

### **Robert Murray McCheyne in preek voor jonge mensen over Psalm 90:14**

Als je stervensuur nadert, wat kan de wereld dan voor je doen? Zang, dans, vrolijk gezelschap zullen het vermogen niet hebben om je te verheugen. Dan geen vrolijke grappen meer. Dan geen blijde glimlach meer. Maar juist op dat ogenblik verblijdt zich de ziel die in Christus is, met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. Jezus maakt het sterfbed zachter dan een donzen kussen. Denk er maar aan hoe Stefanus toen hij de dood voelde naderen, bad terwijl hij op zijn knieën viel: “Heere Jezus, ontvang mijn geest”. En John Newton vertelde het verhaal van een godvrezend meisje dat op haar sterfbed zei: “Als dit sterven is, dan is sterven een heerlijke zaak”. Mijn kinderkens, voor wie ik arbeid dat Christus een gestalte in u krijgje, als je gelukkig wenst te leven en zalig te sterven, kom dan nu tot de Zaligmaker. De deur van de ark is wijs geopend. Ga nu in, voordat het wellicht voor eeuwig te laat is.