

Gods heerlijkheid in de kerstboodschap

Maandag 25 december morgendienst

Schriftgedeelte: Lukas 2:1-12

Tekst: Lukas 2:9-12 *En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vreze. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.*

Punten:

1. Ontzagwekkend (9)
2. Verheugend (10)
3. Zaligmakend (11)
4. Nodigend (12)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Waarom was het de goedheid van de Heere dat er maar één engel naast de herders stond?
 - Kun je het voorbeeld van de betrapte dief uitleggen? Hoe schijnt Gods licht nu in mensenlevens?
- Bij punt 2
 - Mensen die moeten vrezen, vrezen niet en mensen die vrezen, hoeven niet te vrezen. Kun je dat uitleggen?
- Bij punt 3
 - Kun je vertellen waarom de dominee het had over een bakker die brood wilde verkopen?
 - Waarom is het een belangrijke vraag of Jezus ook voor ons geboren is? Hoe kun je een antwoord op deze vraag krijgen?
- Bij punt 4
 - Wat is het bevel en de belofte in dit punt?

Uit de bronnen

Uitspraken van Calvijn bij het behandelde Bijbelgedeelte

Bij vers 9: Deze vrees gebruikt God gewoonlijk om de harten der mensen te verootmoedigen en tot eerbied voor Zijn Woord te stemmen.

Bij vers 10: Hoewel het goed is dat de ziel van de mens door vrees ontroerd wordt, zodat hij aan God de eer leert geven die Hem toekomt, zo heeft zij tegelijkertijd behoefte aan vertroosting, zodat zij niet geheel en al verpletterd wordt.

Elke blijdschap die de mens zich inbeeldt te smaken is ijdel en bedriegelijk, zolang hij geen vrede met God heeft en niet met Hem verzoend is door de genade van Christus.

Bij vers 11: Ook ligt er een bijzondere nadruk op het woord "u". Want het baat ons niet veel, al weten wij dat de Zaligmaker geboren is, zo wij niet, ieder voor zich, er zeker van zijn dat Hij voor ons persoonlijk geboren is.