

Jezus komt naar Elisabeth

Zondag 10 december morgendienst

Schriftgedeelte: Lukas 1:26-45

Tekst: Lukas 1:39-45 *En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elisabeth werd vervuld met den Heiligen Geest;*

Punten:

1. Gedragen door Maria (39-40)
2. Aangewezen door Johannes (41a)
3. Bekendgemaakt door de Geest (41b-45)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1
 - Wat was de vreugde om het verwachten van Johannes? Wat was zijn opdracht?
 - “Met Johannes kun je niet zalig worden”. Leg dat eens uit?
 - Wat is de betekenis hiervan voor het geestelijk leven?
- Bij punt 2
 - Op welke manier wees Johannes de Heere Jezus aan? Hoe kon hij dat doen als ongeboren kind?
 - Waarom is het een vreugde om de Heere Jezus aan te wijzen? Wat merk je hiervan in de gemeente?
- Bij punt 3
 - Hoe wist Elisabeth deze dingen? Maria had haar alleen nog maar gegroet!
 - Wat gebeurt er nu in je hart als de Heilige Geest de Heere Jezus bekendmaakt? Wat wordt er dan anders?

Belangrijke teksten

Lukas 1:15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; noch wijn noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan.

Lukas 1:17 En hij zal voor Hem heen gaan in den geest en kracht van Elía, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.

Uit de bronnen

Ds. J. van Sliedregt in preek over Lukas 1:39-45

“*De moeder mijns Heeren*”, zo zei Elisabeth. Niet alleen leidde de Geest van de profetie haar op deze manier in de werkelijkheid van Gods heilswerk, maar ook mocht ze door de Heilige Geest neerzinken aan de voeten van Israëls door God gegeven Koning. Nog zag ze Hem niet, maar ze geloofde. En welke nevels ook het geheim van de vleeswording van het Woord mochten omsluieren, zij zullen worden weggevaagd. Dat geeft moed aan allen die nú uitzien naar Jezus omdat Hij hun dierbaar is, maar die zo vaak moedeloos neerzitten vanwege de mist waarin ze verkeren. Het is heden advent, het wordt ook Kerstfeest. Ja, óók u zult Hem als uw Koning begroeten. Kom, ik zou u willen meenemen. Och, dat we met Maria en Elisabeth onszelf vergeten om ons te verliezen in dit Godswonder.