

# David naar het hof

## *Het leven van David 5*

Zondag 13 augustus morgendienst

**Schriftgedeelte:** 1 Samuël 16:13-23

**Tekst:** 1 Samuël 16:23 *En het geschiedde als de geest Gods over Saul was, zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand; dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem en de boze geest week van hem.*



### **Punten:**

1. Een vreselijke aanleiding (*En het geschiedde als de geest Gods over Saul was*)
2. Een dienende opstelling (*zo nam David de harp en hij speelde met zijn hand*)
3. Een teleurstellende verbetering (*dat was voor Saul een verademing, en het werd beter met hem en de boze geest week van hem.*)

### **Vragen bij de preek**

- Bij punt 1
  - Ben jij vaak bang? Waarvoor? Is angst goed of verkeerd?
  - Gelukkig maken we de bezetenheid van Saul niet vaak mee. Wat is dan de les van deze bezetenheid voor ons? Wat heeft dit te maken met Mattheüs 12:43-45?
- Bij punt 2
  - Welke muziek luister jij? Is dat “goede muziek” in Bijbels licht? Waarom?
  - Wat doet muziek met jou?
- Bij punt 3
  - Waar word jij rustig van?
  - Mag je ontspanning zoeken als je onbekeerd bent?
  - Hoe kun je weten of rust in je ziel terecht is, of dat het een valse rust is?

### **Belangrijke teksten**

**Mattheüs 12:43-45** *En wanneer de onreine geest van den mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust, en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, vanwaar ik uitgegaan ben; en komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd, en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf, en ingegaan zijnde wonen zij aldaar; en het laatste van denzelven mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn.*

**Kolossenzen 3:16** *Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.*

### **Uit de bronnen**

#### **Matthew Henry bij 1 Samuël 16:14**

Als de mensen door moedwillige zonde de Geest bedroeven en uitblussen, de wijkt Hij van hen, en zal niet altijd met hen twisten. Het gevolg hiervan was dat een boze geest van den HEERE hem verschrikte. Zij, die de goede Geest van zich wegdrijven, worden natuurlijk de prooi van de boze geest. Als God en Zijn genade niet over ons heersen, dan zullen zonde en Satan bezit van ons nemen.