

De boodschappers van het geopende graf

Tegenstellingen bij het graf 3

Maandag 10 april morgendienst

Schriftgedeelte: Mattheüs 28:1-15

Tekst: Mattheüs 28:7-15

Punten:

1. Boodschappers van de waarheid (7-10)
2. Boodschappers van de leugen (11-15)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1:
 - Op welke manier zie je dat het feit van de opstanding steeds helderder wordt voor de vrouwen?
 - Kun je de Heere Jezus nu nog ontmoeten? Hoe?
 - Welke drie dingen noemt zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus als vruchten van de opstanding van de Heere Jezus?
 - Wat is aanbidding?
- Bij punt 2
 - Waaruit blijkt de verharding van de overpriesters? En van de wachters?
 - Wanneer moet je bang zijn voor verharding? En wanneer hoef je er juist niet bang voor te zijn?

12. Jeruzalem in de tijd van Jezus



Belangrijke teksten

Psalm 2:11 en 12 Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving. Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen.

Uit de bronnen

Johannes Calvijn in commentaar op Mattheüs 28:15

In de omstandigheid dat Christus' graf door de leugens der krijgslieden toegesloten werd en zulk een blijkbaar verzinsel geloof vond, zien wij het bewijs dat de volle mate van Gods wraak ter verblinding der Joden uitgestort werd. En hieruit blijkt dat zij, die aan Christus' opstanding geen geloof sloegen, zich moedwillig om de tuin lieten leiden. Gewillig werpt de wereld zich trouwens in de strikken waarmee de satan haar vangen wil.