

# Samen één

Zondag 26 maart 2023 middagdienst

**Schriftgedeelte:** Efeze 5:22-33

**Tekst:** Heidelbergse Catechismus zondag 41, over de uitdrukking “heilige huwelijke staat” en Efeze 5:22-33

**Punten:**

1. Samenkomen
2. Samenleven
3. Samenblijven

**Vragen bij de preek:**

- Bij 1<sup>e</sup> punt
  - Waarmee vergelijkt Paulus in Efeze 5 het huwelijk?
  - Lees kanttekening 43 eens. Kun uitleggen wat hier staat?
  - Wat moet je met deze preek als je (nog) niet getrouwd bent?
- Bij 2<sup>e</sup> punt
  - Waarmee wordt de positie van de vrouw binnen het huwelijk vergeleken? Wat is dan de opdracht aan getrouwde vrouwen?
  - Waarmee wordt de positie van de man binnen het huwelijk vergeleken? Wat is dan de opdracht aan getrouwde mannen?
- Bij 3<sup>e</sup> punt
  - Kun je aan de hand van Ef. 5 uitleggen hoe we tegen echtscheiding aan moeten kijken?
  - Wat is jouw advies aan gemeenteleden die vastzitten in een heel ongelukkig huwelijk? Waar is je advies op gebaseerd? Zijn je adviezen ook Bijbels?



*Leestip. Te bestellen op:*  
<https://kerkelijkedienstverlening.nl/product/de-heilige-huwelijke-staat/>

**Belangrijke teksten:**

**Kanttekening 43 bij het woord “verborgenheid”** Niet van het lichamelijke huwelijk, maar van het geestelijke huwelijk en de vereniging tussen Christus en Zijn gemeente, gelijk de apostel hier verklaart; welke vereniging hij een verborgenheid noemt, omdat zulks van geen natuurlijk mens wordt begrepen, ja, wordt ook zelfs van geen verstand volkomenlijk doorgrond, maar door het geloof bekend, dat Christus ons Hoofd en onze Bruidegom is, en wij Zijn geestelijke bruid en leden zijn, waardoor alle verworven weldaden en gaven, ter zaligheid nodig, van Christus in ons als Zijn ledematen vloeien.

**Uit de bronnen:**

**Matthew Henry in commentaar op Efeze 5:22-33**

Merk op: Gelijk de onderwerping van de gemeente aan Christus de vrouw tot voorbeeld gesteld wordt, zo wordt de liefde van Christus voor Zijne gemeente den man tot maatstaf gegeven, en waar zulke voorbeelden aan beiden gegeven worden, en daardoor van beiden zoveel geëist wordt, heeft geen van beiden reden om zich over de verhouding te beklagen. De liefde, die God van den echtgenoot voor diens vrouw eist, mag aanspraak maken op de onderdanigheid aan haar man, die Hij van haar vordert, en de onderdanigheid aan de vrouw voorgeschreven, is een overvloedige vergoeding van de liefde, die God wil dat haar echtgenoot haar zal toedragen.