

Gebed om geopende ogen

Woensdag 8 maart avonddienst

Schriftgedeelte: 2 Koningen 6 vers 8-23

Tekst: 2 Koningen 6 vers 20-23

Punten:

1. Een dreigende koning (20-21)
2. Een lankmoedige profeet (22)
3. Een onverdiende overvloed (23)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1:
 - Verplaats je je eens in de Syriërs: hoe zou het geweest zijn om koning Joram te zien? Waarom?
 - Welke les ligt er voor ons in dit punt?
- Bij punt 2:
 - Welke reden geeft Elisa dat de Syriërs niet gedood mogen worden? Wat moesten de Syriërs leren over de God van Israël?
 - De Syriërs werden gespaard in lankmoedigheid. Kun je dat woord uitleggen? Op welke manier is de Heere lankmoedig over ons leven?
 - Waarom is lankmoedigheid alleen niet genoeg? Waar bidt Christus om voor de Zijnen?
- Bij punt 3:
 - Wat kregen de Syriërs? Wat is de uitwerking in vers 23? En vers 24?
 - Welke uitwerking heeft de onverdiende overvloed jou?

Belangrijke teksten:

Lukas 19:27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze hier voor mij dood.

Romeinen 2:4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid en verdraagzaamheid en lankmoedigheid, niet wetende dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?

Lukas 23:34a En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.

Uit de bronnen:

Arthur Pink in "Het leven van Elisa"

Mogen we in de hierboven verhaalde geschiedenis niet opnieuw een liefelijke afbeelding zien van het Evangelie, door de goedgunstigheid van Elisa op te vatten als een voorafschaduwing van Gods genade voor de uitverkoren zondaars? In de eerste plaats wordt ons getoond dat ze van nature in vijandschap tegen Zijn knecht leven. Ten tweede zien we hen als de voorwerpen van de gebeden van zijn knecht, opdat hen het gevoel moge worden verleend van hun ellendige staat. In de derde plaats worden ze in antwoord op dat gebed ertoe gebracht hun onmacht grondig in te leven. Wan wie zijn zo bewust hulpeloos als de blinden? Ten vierde werden ze ertoe bewogen de aanwijzingen en de leiding van Gods knecht op te volgen. Ten vijfde werden te juister tijd hun ogen geopend. Ten zesde werden ze ruim onthaald met een "grote maaltijd" aan des konings tafel. Ten zevende wordt het beeld afgesloten doordat we hen zien als veranderde schepselen, die niet meer met kwade bedoelingen in het land van Israël kwamen.