

De getuigenis van Johannes

Zondag 8 januari morgendienst

Schriftgedeelte: Johannes 1:19-28

Tekst: Johannes 1:19-28

Punten:

1. Over zichzelf (19-24)
2. Over Jezus (25-28)

Vragen bij de preek

- Bij punt 1:
 - Waarom preekte Johannes in de woestijn?
 - Wat was het voorbeeld van de komst van de koning? Wat moet er gebeuren voor de komst van de Heere Jezus?
- Bij punt 2:
 - Op welke manier is de Heere Jezus onder ons?
 - Hoe komt het dat kerkmensen de Heere Jezus niet kennen?
 - Op welke manier komt Jezus na Johannes? En hoe komt Hij vóór Johannes?

4 dagen bij de Jordaan (Joh. 1)

- Dag 1 (19-28): De getuigenis van Johannes
- Dag 2 (29-34): De prediking van het Lam Gods
- Dag 3 (35-43):
 - Andréas en Johannes volgen Jezus
 - Andréas leidt Petrus tot Jezus
- Dag 4 (44-52):
 - Jezus roept Filippus
 - Filippus nodigt Nathanaël tot Jezus



De woestijn van Judea (Mat. 3:1-3)

Belangrijke teksten

Jesaja 40:3 Een stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des HEEREN, maakt recht in de wildernis een baan voor onzen God.

Johannes 1:15 Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen, zeggende: Deze was het van Welken ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was eer dan ik.

Uit de bronnen

Ds. J. van Haaren in preek over Johannes 1:26

Geliefden, dan wordt er tot u gepreekt, tot u speciaal, wie ge ook zijt. En als Hij dan heden u nodigt, wat dan? Dan komen we met armen vol bezwaren. Dan gaan we oude dogmatieken uit de kast halen en we blazen het stof eraf en we zeggen: “Ja maar, wacht eens even, een mens is zus, en een mens is zo, en een mens kan dit niet en een mens kan dat niet”. Want ja, we zijn zo rechtzinnig. “Wilt u dan zeggen dat het dan wél kan?” Nee, ik zeg alleen wat de Heere zei, want wij zijn Zijn stem, en die hakt zo in één keer al uw argumenten weg, Die snijdt ze tot de wortel af.

Die zegt: STOP! STOP met uw schijnrechtzinnigheid, STOP met uw schijnheiligheid, STOP met uw schijngodsdienst, STOP met uw schijnvroomheid. Gij WILT tot Mij niet komen, opdat ge het leven in Mij vinden zou. Dat is des Heeren Woord. *Hij staat midden onder ulieden, Dien gij niet kent, Dien gij niet WILT kennen.* O, dat u er op dit moment toch eens erg in kreeg en dat u aan uw vijandig en goddeloos bestaan werd ontdekt. Dat u vandaag nog eens door de knieën ging en dat u zou zeggen: O God, zo is het nu precies. Ik heb me altijd verborgen achter mijn onmacht, maar ik zie nu: mijn onWIL is dodelijk. Is er voor zo’n mens nog raad? Is er voor zo één nog hulp? Want dan, geliefden, dan maakt Hij Zijn wonderen heerlijk, als wij zondaar worden.