
Handreiking Kerkelijke Huwelijksbevestiging

Geacht aanstaand bruidspaar,

Jullie hebben de wens te kennen gegeven dat jullie je huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen in onze gemeente. Wij zijn blij als jonge mensen elkaar het “ja-woord” willen geven en hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, omringd door familie en vrienden.

In deze handreiking willen wij enkele dingen noemen die van belang zijn voor een goed verloop van de dienst en een waardige huwelijksvoltrekking.

1. Afspraken

De kerkenraad belegt de kerkdienst waarin jullie trouwen. Bel ds. de Raaf tijdig om de huwelijksdatum vast te stellen. Stem ook met de scriba en de koster telefonisch of per mail jullie voorgenomen trouwdatum af en ook het tijdstip van de kerkdienst. De koster geeft deze informatie door aan coördinator van de organisten.

De organist wordt door de coördinator van de organisten bij toerbeurt aangewezen. Zijn er familieleden die de dienst willen begeleiden, dan vindt overleg plaats met de coördinator van de organisten. De kerkenraad vindt het belangrijk dat jullie huwelijksdienst begeleid wordt op de wijze zoals we die in onze plaatselijke gemeente gewend zijn.

2. Gesprek

Voorafgaand aan jullie huwelijk vindt er met jullie een huwelijksgesprek plaats door ds. de Raaf. Deze maakt zelf de afspraak met jullie. Lees voor dat jullie naar dit gesprek gaan het huwelijksformulier samen zorgvuldig door. Ook vragen we jullie het boekje “Waar liefde woont” van ds. G.J. van Aalst door te nemen. De kerkenraad stelt deelname aan de huwelijksstoerusting die de kerkenraad aanbiedt zeer op prijs. Misschien hebben jullie al deelgenomen of zullen jullie dit nog doen in de toekomst.

3. Huwelijksafkondiging

De 6^e zondag voorafgaand aan jullie huwelijk vindt op zondagmorgen de eerste huwelijksafkondiging plaats van jullie huwelijk. Deze zogenaamde approbatietermijn is nodig om de gemeente twee weken de gelegenheid te geven om evt. bezwaren in te dienen bij de kerkenraad. En voor de kerkenraad om daar indien nodig passend op te kunnen reageren. De tweede huwelijksafkondiging vindt plaats de zondag voorafgaand aan jullie huwelijksdag.

4. Waardigheid van het christelijk huwelijk

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de eredienst. Dit is een gewone kerkdienst, evenwel met een bijzonder karakter: namelijk de bevestiging van jullie huwelijk. Over jullie huwelijk – je trouwbelofte – wordt Gods zegen gevraagd.

- Naar 1 Kor. 11 hebben in een kerkdienst alle vrouwen het hoofd bedekt. In onze gemeenten komt deze Bijbelse opdracht tot uiting door het dragen van een hoed door meisjes en vrouwen. Een sluier bij de bruid is ook mogelijk, maar laat die dan wel het hoofd ook bedekken. Ieder is van harte welkom tijdens

de kerkdienst van jullie huwelijk; vraag echter als het om de bruiloftsgasten gaat en anderen waarvan je weet dat ze komen of de vrouwen en meisjes “iets” op het hoofd willen dragen. Wij begrijpen dat dit niet altijd mogelijk is, maar streef er zoveel mogelijk naar.

- Bij de waardigheid van de kerkelijke bevestiging van een christelijke huwelijk behoort eerbare kleding van in de eerste plaats de bruidegom en de bruid. Laten de bruiden er op letten dat de huidige mode veelal niet aan deze waardigheid voldoet. Een te lage hals en niet bedekte armen en rug passen niet bij deze waardigheid. Schenk hier echt aandacht aan. En ook dat de bruidegom stijlvol gekleed gaat zoals dit onder ons gangbaar is. We komen immers voor Gods aangezicht en jullie hopen te knielen voor Zijn aangezicht. Laat het besef van de heiligheid van de Heere en Zijn dienst in onze (trouw)kleding en op onze huwelijksdag tot uiting komen.

- Het is gebruikelijk dat er foto's of video-opnamen worden gemaakt bij een huwelijksvoltrekking. Zeg tegen de fotograaf en tegen familie of vrienden– dat in het kerkgebouw geen foto's of video-opnames gemaakt mogen worden. Voorafgaand aan de eredienst kunnen jullie bij de ingang van het kerkgebouw natuurlijk wel opnames maken en is er gelegenheid om met de dominee op de foto te gaan.

- De dominee zal op de dag van je huwelijk voor de kerkdienst begint, vragen naar de verklaring van de burgerlijke gemeente waaruit blijkt dat jullie huwelijk daar inmiddels gesloten is. Neem je trouwboekje dus mee de consistorie in.

5. Overige zaken

- a. Aan een kerkdienst voor een huwelijksvoltrekking zijn kosten verbonden; bijv. voor de predikant, de koster, de organist. De kerkenraad betaalt deze kosten graag voor jullie. Er is in de dienst één collecterondgang, die bij jullie begint. De Heere heeft de *blijmoedige* gever lief.
- b. Als regel komen namens de kerkenraad in ieder geval jullie wijkouderling en wijkdiaken op receptie.
- c. Zoals je bekend is, ontvangen jullie van de kerkenraad een trouwbijbel én een kleine huisbijbel waarin de kanttekeningen zijn opgenomen, met als doel de Bijbel mét de kanttekeningen ook te gaan lezen.
- d. Als jullie in onze gemeente blijven wonen krijg je van het RD via de kerkenraad een gratis abonnement voor zes weken; van jullie kerkenraad krijgen jullie een half jaar een abonnement op de Saambinder. Dit met als doel deze te blijven lezen. Dit verbindt je aan onze gemeenten.
- e. De koster zorgt voor de liturgie van de huwelijksdienst. Hij neemt vooraf contact op met de predikant en verzorgt de liturgie zodat de ceremoniemeester daar geen werk aan heeft. In de liturgie is de hele dienst opgenomen; alle psalmen, de schriftlezing en het huwelijksformulier zijn daarin volledig vermeld.
- f. De koster stelt het op prijs als hij ongeveer een maand voor de huwelijksdatum telefonisch of persoonlijk contact heeft met de ceremoniemeester om het hele verloop vanaf moment van aankomst tot vertrek door te spreken zodat hij er zorg voor kan dragen dat alles op een waardige wijze verloopt.
- g. U kunt een CD- of USB-opname van de huwelijksdienst telefonisch bestellen bij de heer J.W. Heemskerk (tel. 0172-213308).
- h. Jullie hebben inmiddels waarschijnlijk een woning gevonden. Binnen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeente zijn kerkelijke grenzen afgesproken. De regel is dat je kerkt waar je woont. Het is dus de bedoeling dat jullie je aansluiten bij de Gereformeerde Gemeente van je woonplaats en zo nodig ook met doopbewijs of attestatie overgaan naar deze gemeente.

Heb je nog vragen: stel ze aan de dominee, de scriba of je wijkouderling.

Een goede huwelijksdag en -dienst toegewenst.

Jullie kerkenraad