

# De drie stukken

Zondag 19 september 2021 middagdienst

**Tekst:** Heidelbergse Catechismus zondag 1 vraag 2

**Vraag 2:** Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

**Antw.** Drie stukken.

- Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
- Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
- En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

**Punten:**

1. Volgorde (Ten eerste, ten andere, ten derde)
2. Verbinding



3. Verdieping (zijn, worde, zal zijn)

**Vragen bij de preek:**

- Welke boodschap van ellende – verlossing – dankbaarheid komt tot ons vanuit het water van de doop?
- Kun je een voorbeeld noemen van een geschiedenis uit het Oude Testament, een psalm en een genezingswonder van de Heere Jezus waarin je de volgorde ellende-verlossing-dankbaarheid terugziet?
- Is ellendekennis een voorwaarde voor verlossing? Hoe wel en hoe niet?
- Kun je aan de hand van het leven van een Bijbels persoon vertellen hoe de Heere een verdieping gaf van de kennis van ellende – verlossing – dankbaarheid?

**Uit de bronnen:**

## ***Z. Ursinus. Het Schatboek. Verklaring zondag 1.***

De kennis van de ellende is hoogst nodig omdat ze in ons een begeerte opwekt om verlost en getroost te worden. Want zoals bekendheid met de ziekte bij de zieke een begeerte naar de medicijnen opwekt, terwijl daarentegen het niet-beseffen der ziekte de zieke naar geen dokter doet omzien: zo staat het nu ook met de zondaar, die zijn ellende niet kent en gevoelt; zo iemand begeert noch zoekt, veel minder verkrijgt hij zijn verlossing.

Ook is de kennis van de verlossing noodzakelijk opdat wij niet tot wanhoop zouden vervallen. Want als wij onze ellendestaat - zonder enig middel tot verlossing - kenden, ware het te vrezen, dat wij van droefheid zouden moeten bezwijken

Tenslotte is ook tot een vaste troost de kennis der dankbaarheid nodig opdat wij zulk een dankbaarheid zouden kunnen bewijzen, die Gode behaagt. Want als onze dankbaarheid niet geregeld wordt naar het Woord van God, maar uit onze eigen innerlijke verzinsels voortkomt, dan zou de Heere ons rechtvaardig verwijten, hetgeen Hij eertijds de Joden verweet, Jes. 1 : 12: „Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist?”