

Schepping en herschepping

Zondag 12 september 2021 morgendienst

Tekst: Genesis 1:1-5

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 3 En God zeide: Daar zij licht. En daar werd licht. 4 En God zag het licht, dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag.

Punten:

1. God begint (vers 1 en 2)
2. God spreekt (vers 3)
3. God maakt scheiding (vers 4 en 5)

Vragen bij de preek:

- Bij 1^e punt
 - Wat is “scheppen”?
 - Noem eens een paar overeenkomsten tussen de schepping en de bekering?
- Bij 2^e punt
 - Op welke manier spreekt de Heere nu? Hoe gaat dat? Heb je dat al meegemaakt?
 - Wat krijg je te zien als de Heere met Zijn licht in je hart schijnt?
- Bij 3^e punt
 - Ben je wel eens bang in het donker? Waarvoor? Wat moet je dan doen?
 - De Heere maakt scheiding tussen licht en donker in tijd, plaats en nut. Leg eens uit wat dat betekent in het gewone leven en in het geestelijk leven?

Belangrijke teksten:

Johannes 1:1-3 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

Hebreeën 11:3 Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, also dat de dingen die men ziet, niet geworden zijn uit dingen die gezien worden.

Uit de bronnen:

Johannes Calvijn: Commentaar op Genesis, voorwoord op Genesis 1

Men redeneert wel tevergeefs over de Schepping van de wereld, als men niet eerst door de prediking van het Evangelie is vernederd, en geleerd heeft alle scherpzinnigheid van het verstand te onderwerpen aan de dwaasheid des kruises (gelijk Paulus haar noemt 1 Kor. 1 vs. 21).

Johannes Calvijn op Genesis 1:1 (tegen de voorloper van de evolutietheorie)

Hierdoor wordt weerlegd het lichtvaardig gevoelen van hen, die zich voorstellen, dat er altoos een ongeordende stof heeft bestaan. Zij besluiten uit Mozes' verhaal niets anders, dan dat de wereld met een nieuw gewaad toegerust, en haar een gedaante is gegeven, die zij vroeger miste. Dit verzinsel was vroeger zelfs algemeen onder goddeloze mensen, tot wie slechts een vaag gerucht was doorgedrongen, zoals het de gewoonte van de mensen is, de waarheid Gods met vreemde verzinselen te vervalsen. Maar dat in het verkondigen van deze verfoeilijke dwaling, Christenmensen behulpzaam zijn, is ongerijmd en volstrekt niet te verdragen.