

---

## Gespreksvragen HC Zondag 51

Onderstaande vragen zijn bedoeld om u te helpen zelf, met elkaar of met de kinderen verder nader te denken over de catechismus-preek. Bij de samenstelling van de vragen is soms gebruik gemaakt van bestaande vragen bij catechismus-verklaringen. De vragen zijn bedoeld als handvat voor een gesprek, waarbij u zelf kunt bepalen welke vragen u daarbij wel of niet gebruikt.

- In de preek wordt gezegd: 'God stapt nooit over onbeleden en onbeweende zonden heen.' Wat wordt hiermee bedoeld?
- Er is in antwoord 126 sprake van misdaden. Is dat niet wat overdreven? Er zijn toch mensen die veel ergere dingen gedaan hebben dan wij? Betrek psalm 51 in je antwoord. Tegen Wie heeft David uiteindelijk gezondigd?
- Wat betekent de uitdrukking: 'Minder zonden doen, groter zondaar worden'? Herkent u/jij dit uit uw/jouw eigen leven?
- 'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.' Betekent dit dat wij God om schuldvergeving mogen vragen, omdat wij onze schuldenaren ook vergeven? Wat is volgens antwoord 126 de grond van de vergeving van de schuld?
- In antwoord 126 wordt gesproken over 'arme zondaren.' Wat wordt hier niét mee bedoeld? Wat wel?
- Zeg jij wel eens 'sorry' tegen iemand? Waarom? Wat vraag je dan eigenlijk? Vond je dit moeilijk?
- Mensen zeggen wel eens: 'Ik zal je alles vergeven, maar ik zal het nooit vergeten!' Wat vind je van deze uitdrukking? Handelt God ook zo? Kun je dit uit de Bijbel aantonen.
- Stelling: Vergevingsgezindheid is een vrucht van genade. Eens of oneens? En waarom?