
Gespreksvragen HC Zondag 40

Onderstaande vragen zijn bedoeld om u te helpen zelf, met elkaar of met de kinderen verder nader te denken over de catechismus-preek. Bij de samenstelling van de vragen is soms gebruik gemaakt van bestaande vragen bij catechismus-verklaringen. De vragen zijn bedoeld als handvat voor een gesprek, waarbij u zelf kunt bezien welke vragen u daarbij wel of niet gebruikt.

1. “Gij zult niet doodslaan.” Op welke verschillende manieren kan dit gebod door u/jou overtreden worden?
2. Het gaat in deze zondag heel nadrukkelijk niet alleen over het doodslaan zelf maar over de wortel van de doodslag. Wat bedoelen we daarmee? Welke wortels van de doodslag noemt de catechismus in antwoord 106?
3. Hoe kun je met je woorden iemand ‘vermoorden’?
4. Een onderdeel van het zesde gebod is dat we onszelf niet moedwillig in gevaar moeten begeven. Noem eens een aantal situaties waarin je jezelf moedwillig in gevaar brengt?
5. “Wij zijn massamoordenaars, levensgevaarlijk voor elkaar”, zo kwam in de preek aan bod. Is het echt zó erg?
6. “Ware liefde tot de naaste is vrucht van de liefde tot God”, zei de dominee. Hoe moeten we dat precies zien?
7. Hoe wordt liefde tot onze naaste zichtbaar? Hoe gedragen we ons dan? Thuis, op ons werk, en op school?
8. Wat vindt u/jij van computerspelletjes waarbij mensen gedood worden? Mag dat wel volgens dit gebod? Maakt het uit dat je iemand niet in het echt doodt?
9. God ziet het hart aan. We kunnen ons voor Hem niet verbergen. Wat doet dat met u/jou als u/jij denkt aan zesde gebod?
10. Wat betekent “zachtmoedigheid”? Zie antwoord 107. Hoe heeft Christus dat Zijn Kerk voorgeleefd?